



ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Ιω. 7, 37-52 και 8, 12)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στους Παπαδάτες, στις 19/6/1994)

Προσευχή για όλους

Σήμερα, που είναι η ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής και εορτάζουμε την Αγία Τριάδα, Πατέρα, Υιό, και Άγιο Πνεύμα, παρακαλούμε ιδιαίτερα το Πανάγιο Πνεύμα, να μας φωτίζει.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είχε έρθει στον κόσμο για να μας σώσει, να μας δείξει και να μας διδάξει την αγάπη του Πατέρα για μας. Και να μας δείξει την θυσία την δική Του για μας. Αλλά παρά ταύτα μας είπε: «Σας συμφέρει να φύγω Εγώ, γιατί άμα Εγώ δεν φύγω από κοντά σας, δεν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα όταν θα έρθει, θα κάνει ένα έργο μεγαλύτερο από Εμένα. Θα σας φωτίζει και θα σας αγιάζει».

Μας αγιάζει το Πανάγιο Πνεύμα, με το άγιο Βάπτισμα, με το άγιο Χρίσμα, με την εξομολόγηση, με την Θεία Λειτουργία που το επικαλούμεθα και με την χάρη και με την δύναμή Του και με την αγιαστική Του ενέργεια, το ψωμί και το κρασί γίνονται το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνου, που πέθανε επάνω στον Σταυρό για τις αμαρτίες μας και για την σωτηρία μας.

Παρακαλούμε, λοιπόν, το Πανάγιο Πνεύμα, σήμερα, με την ωραία προσευχή: «Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ελθέ, ελθέ, ελθέ, και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, αγαθέ τας ψυχάς ημών»

Δεν την λέμε μόνο σήμερα αυτή την προσευχή. Την λέμε όλο τον χρόνο, πριν αρχίσουμε την οποιαδήποτε προσευχή μας μέσα στην εκκλησία. Και ο κάθε χριστιανός που προσεύχεται στο σπίτι του, λέγει τουλάχιστον αυτή και το «Πάτερ ημών». Είναι η προσευχή όλων. Των μικρών και των μεγάλων, των μορφωμένων και των απλών ανθρώπων.

Είτε ξέρουμε είτε δεν ξέρουμε όλο το βάθος και την σημασία της, είναι η προσευχή μας. Γιατί μας το είπε ο Χριστός, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία του κόσμου και της ζωής μας. Και το επικαλούμεθα σε



κάθε στιγμή της ζωής μας, πρωί και βράδυ και σε πολλές άλλες ευκαιρίες.

Ομολογούμε τον Χριστό, Κύριο, εν Πνεύματι Αγίω

Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος: «Ουδείς δύναται ειπείν Κύριον τον Ιησούν Χριστόν ει μη εν Πνεύματι Αγίω». Να η πρώτη και μεγάλη ευεργεσία του Αγίου Πνεύματος. Κανένας δεν μπορεί να πει τον Χριστό Κύριό Του, παρά μόνο αν φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα.

Τον λέμε, Τον ονομάζουμε, Τον προσκυνούμε Κύριό μας, γιατί;

Γιατί έχουμε πάρει τον φωτισμό και την χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Λέει πάλι ο Άγιος και πανεύφημος Απόστολος Παύλος: «Ουδείς εν Πνεύματι Αγίω λαλών δύναται ειπείν ανάθεμα τον Ιησούν Χριστόν». Και όσο ένας άνθρωπος έχει μέσα του την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί ποτέ να βγάλει λέξη κακή από το στόμα του για τον Κύριον Ιησούν Χριστόν.

Βλέπετε, αδελφοί, άνθρωπο που δεν έχει την διάθεση να πει τον Χριστό, Κύριο, και δεν Τον προσκυνάει σαν Κύριο; Λυπηθείτε τον! Έχασε την χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Αισθάνεσαι, αδελφέ μου, να μην έχεις όρεξη και διάθεση, βράδυ και πρωί, να επικαλεστείς το μέγα και Άγιο όνομα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού; Τρόμαξε! Τρόμαξε, για τον εαυτό σου! Πρέπει να παγώσει το αίμα μέσα στις φλέβες μας, όταν αισθανόμαστε τέτοια διάθεση, ανορεξία, να ονομάσουμε τον Χριστό, Κύριό μας και να Τον επικαλεστούμε, γιατί έφυγε από μας η χάρη του Παναγίου Πνεύματος.

Ακούτε άνθρωπο που έχει πεθάνει πνευματικά, να ειρωνεύεται και να εμπαίζει την πίστη στον Χριστό; Κλείστε τα αυτιά της ψυχής σας, κλείστε τα μάτια σας να μην τον βλέπετε, γιατί δεν είναι πια άνθρωπος, αλλά μέσα του κατοικεί κάποιο πνεύμα, όχι το Άγιο, αλλά το πνεύμα του εωσφόρου. Μέσα του κατοικεί ο σατανάς.

Επικαλούμεθα το Πανάγιο Πνεύμα και λέμε: «Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ελθέ, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Άμα έλθει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, γεμίζει την καρδιά μας και τον νου μας από το φως του Χριστού. Και όταν το φως του Χριστού γεμίσει καρδιά και νου, βλέπουμε το συμφέρον μας, που είναι η ενότης με τον Πατέρα και με τον Υιόν. Και η υπακοή στις εντολές του Πατέρα και του Υιού



και της Εκκλησίας, γιατί είναι για τη σωτηρία μας. Για να ελευθερωθούμε από τα πάθη «από πάσης κηλίδος». Και να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή.

Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος

Λέγει πάλι ο μεγάλος διδάσκαλος του κόσμου, ο Άγιος Απόστολος Παύλος: Τα χαρίσματα του Πνεύματος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην καρδιά μας, είναι: «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, δηλαδή καλοσύνη, πίστις, πραότης και εγκράτεια»

Έχεις πίστη; Έχεις αγάπη; Έχεις καλοσύνη; Έχεις μακροθυμία; Έχεις υπομονή; Έχεις εγκράτεια;

Έχεις το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου! Που σε φωτίζει και σε αγιάζει, και σου δίδει αυτούς τους καρπούς που κάνουν τον άνθρωπο επάνω στην γη άγγελο, με αγγελική πολιτεία, γεμάτον από ειρήνη, γεμάτον από αγαθή διάθεση, πρόθυμο για καλή συνεννόηση, με λαμπρή συμπεριφορά προς τους άλλους ανθρώπους, με ευσπλαχνία και αγάπη.

Βλέπεις τον εαυτό σου να σκληραίνει;

Βλέπεις τα συναισθήματά σου να παγώνουν; Βλέπεις τον εαυτό σου, να παύει να έχει καλοσύνη και αγάπη προς τους άλλους και να τα θέλει όλα δικά του και να αντιμετωπίζει τους άλλους ανθρώπους μόνο με πάθη και με εγωισμό και με καταφρόνηση;

Μη χάρεις, αδελφέ μου, ότι τάχα έγινες σπουδαίος, ότι σηκώθηκες επάνω από τους άλλους ανθρώπους, ότι είσαι πιο έξυπνος, πιο καταφερτζής. Αλλά τρόμαξε για τον εαυτό σου! Γιατί, μακριά από τον Θεό, έξω από τον Θεό, χωριστά από τον Θεό, δεν υπάρχει τίποτε μεγάλο! Είναι όλα μικρά, ταπεινά, φτωχά και υπόδικα για την αιώνια καταδίκη!

Η Πεντηκοστή και η Παναγία η «Φανερωμένη»

Ας τονίσουμε κάτι ακόμη. Την εορτή της Πεντηκοστής, φανέρωσης του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, την ονομάζουμε εορτή της Φανερωμένης. Γιατί φανερώθηκε η δόξα της Αγίας Τριάδος. Και σε πολλά μέρη, σήμερα, εορτή της



Αγίας Τριάδος, εορτή της Φανερωμένης, γιορτάζουν ιδιαίτερα την Παναγία. Παντού βέβαια γιορτάζουμε, κάθε ημέρα, ιδιαίτερα την Παναγία. Γιατί όμως ενώθηκε η γιορτή της Αγίας Τριάδος με την Παναγία;

Γιατί να ονομάζεται η Παναγία, όπως και η Αγία Τριάδα, «Φανερωμένη»;

Ακριβώς, γιατί η Παναγία έζησε «εν Πνεύματι Αγίω».

Παρακαλούσε να βρίσκεται συνεχώς μέσα στην καρδιά της η χάρη του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Η Παναγία είχε μια αγωνία: Να μάθει τον λόγο του Θεού, να τον ξέρει, για να τον τηρεί. Και ό,τι άκουσε από το στόμα του Χριστού, το έβαλε στην καρδιά της.

Το καταλάβαινε, δεν το καταλάβαινε, δεν το άφηνε να πάει χαμένο, να το πάρει ο αέρας. Και αγωνιζόταν, με όλη την δύναμη της ψυχής Της, να έχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Να έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Και ο Θεός και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αγίασε και καθάρισε την καρδιά Της και το σώμα Της, ολόκληρο τον εαυτό Της και Την έκανε υπερτέρα και των Αγγέλων ακόμη. Για να δείξει και σε μας ότι: η υπακοή στο θέλημα του Θεού, η προσευχή και η χαρά το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές μας, δεν είναι λόγια, αλλά είναι ζωή.

Ας ευχηθούμε αυτή την ζωή, να την έχουμε ζωντανή και παντοδύναμη μέσα μας, για να ομορφύνει την επίγεια ζωή μας και να μας οδηγήσει στην αιώνια και ατελεύτητη ζωή. Αμήν.-