



†Μητροπολίτου Νικοπόλεως ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Τί είναι; Πώς αντιμετωπίζονται;

Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΤΟΥΣ

Άπό ποῦ βαστάει ἡ σκούφια του;

Μιά πολύ σοφή ἐρώτηση πού κάνει ὁ λαός μας, ὅταν πρωτοσυναντήση κάποιον ἄγνωστο. Καί εἶναι πολύ σοφή, γιατί-ὅπως καί νά τό κάνωμε-...τό μῆλο κάτω ἀπ' τή μηλιά θά πέση. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε "Το καλό δένδρο κάνει καλό καρπό. Τό σαπρό δένδρο κάνει σαπρό καρπό". Μπορεῖ νά γίνη διαφορετικά;

Τήν σοφή ἐρώτηση "ἀπό ποῦ βαστάει ἡ σκούφια του;" εἶναι χρήσιμο νά τήν κάνωμε γιά τόν κάθε ἄγνωστο. Καί ιδιαίτερα γιά κείνον πού θέλει, ντέ καί καλά, νά μᾶς σώση. Νά μᾶς διδάξει νέα θρησκεία!

"Ἴσως νά καταλάβετε ὅτι ὁ ἄγνωστος, γιά τόν ὁποῖον μιᾶμε, εἶναι ἐκεῖνος ὁ κομποντυμένος κύριος (παρέα συνήθως μέ μιά κυρία) πού κάποτε κτύπησε τήν πόρτα σας, καί στάζοντας μέλι προσπάθησε νά σᾶς πλασάρη δυό θρησκευτικά περιοδικά τήν ΣΚΟΠΙΑ καί τό ΞΥΠΝΑ."Ἴσως καί ἄλλα ἔντυπα. Πρόκειται γιά τούς λεγόμενους Χιλιαστές ἢ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἢ Σπουδαστές τῶν Γραφῶν ἢ...ἢ...

Νά τό ἐρώτημα: Ἄραγε, τί εἶναι; Καλοί; ἢ μᾶς κάνουν τόν καλό;

Ἄν βιαστής νά ἀπαντήσης, θά εἰπῆς "Μά αὐτῶν τό στόμα στάζει μέλι. Μπορεῖ νά εἶναι καρπός δένδρου σαπροῦ;" Δέν πρέπει, ὅμως, νά ξεχνᾶμε, ὅτι δέν γνωρίζομε ἕνα δένδρο μόνο ἀπό τόν καρπό. Σέ πολλές περιπτώσεις πρέπει νά ξέρωμε πρῶτα τό δένδρο. Ποιοῦ δένδρου, λοιπόν, καρπός εἶναι οἱ Χιλιαστές; Ἄπό ποῦ βαστάει ἡ σκούφια τους;

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΛΟ; ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΡΙΖΑ;

Ἰδρυτής τοῦ Χιλιασμοῦ ἦταν ἕνας Ἑβραῖος ἔμπορος, ὁ Κάρολος Ρῶσσελ (1852-1916). Κάποια ἐποχή ὁ Ρῶσσελ ἔγινε προτεστάντης. Καί μάλιστα πάστορας. Στήν Ἀμερική. Στήν Νέα ὸρκη. Τό 1874 ἔφτιαξε μιά "Ἀνώνυμη Μετοχική Ἐταιρεία", πού ἔβγαζε θρησκευτικά φυλλάδια καί βιβλία. Καί οἱ δουλειές πηγαίνανε καλά. Γεμίζανε οἱ τσέπες τοῦ Ρῶσσελ. Καί ὅσο πῖό πολύ γεμίζανε οἱ τσέπες τοῦ Ρῶσσελ, τόσο πῖό πολύ ἄπλωνε τίς δουλειές του, μέ



όλο και πίο πολλά φυλλάδια, μέ όλο πίο παράξενες έρμηνείες τής Αγίας Γραφής!

Καί νά τό πρόβλημα Χρήματα πολλά. Βιβλία πολλά. Όπαδοί πολλοί. Καρποί πλούσιοι!.. Τί δένδρο, λοιπόν, ήταν ό Ρώσσελ; Καλό ή κακό; Από τί θά τόν κρίνωμε; Από τά πολλά χρήματα ή από τους πολλούς όπαδούς; "Όχι! Από κάτι άλλα προσόντα. Γιατί χρήματα και άφελείς όπαδούς αποκτοϋν και πολλοί άπατεώνες.

Νά, λοιπόν, τό δένδρο Κάρολος Ρώσσελ· Τό 1906 καταγγέλθηκε από τήν γυναίκα του, ότι έκανε μοιχεία. Καί για νά ύπερασπίση τόν έαυτό του, έκανε πέντε έφέσεις. Έπήγε σέ όλα τά ανώτατα δικαστήρια. Άλλά από όλα έκρίθη ένοχος. Καί ή γυναίκα του τόν έχώρισε! Λόγω μοιχείας! Φαίνεται, έξ άλλου, ότι στό άμάρτημα αυτό ό Ρώσσελ είχε πολλές έπιδόσεις. Αυτό τούλάχιστον μαρτυρεί τό γεγονός, ότι, πεθαίνοντας άφησε τίς μετοχές του σέ...πέντε γυναίκες! (The Dictionary of American Biography, New York 1935). Άντετώρανάπιστέψης, ότι ό Ρώσσελ ήταν δένδρο καλό! Καί όττι αυτό πού έπινόησε και έδίδαξε, είναι όδός σωτηρίας! Δένθά είσαι τούλάχιστον άφελής;

"Όμως, άς προσέξω με και κάτι άλλο.

"Υπάρχουν άμαρτωλοί μέ ταπεινό φρόνημα και άμαρτωλοί θεομαίχτες. Ό Ρώσσελ, τί ήταν; Περιοριζόμασταν άγράψω μεμόνο τούτο Ό Ρώσσελ ισχυριζόταν ότι "...ήταν ό εκλεκτός τού Θεού... Είχε θεία χειροτονία... Καί έλάμβανε "τόν λόγον" κατ' εύθεϊαν από τό στόμα τού Θεού..." (Τό Τετελεσμένον Μυστήριο, σελ. 66, 457, 475-487)!!! Τί ήταν, λέει; Στόμα Θεού;;!! Είχε ό Ρώσσελ ταπεινό φρόνημα;

"Άς πãμε τώρα και στόν διάδοχο τού Ρώσσελ, τόν Ράδερφορντ. Αυτός ήταν δικηγόρος, συνήγορος τού Ρώσσελ στις δίκες πού αναφέραμε. Καί ό Ράδερφορντ δέν πήγαινε πίσω σέ "άρετές". Άνθρωποι πού τόν γνώρισαν προσωπικά, μαρτυροϋν, ότι έπινε πολύ και έπαιρνε ναρκωτικά, από τά όποια και πέθανε! Έξ άλλου ένας πρώην διευθυντής τής Σκοπιãς αναφέρει, ότι ό "άντάξιος" διάδοχος τού Ρώσσελ είχε και άλλες "άσχολίες", για τίς όποιες ό άπόστολος Παϋλος λέει "αίσχρόν έστι και λέγειν"...

Πόσο διαφέρουν οι άρχηγοί τών Χιλιαστών από τούς άγίους Αποστόλους και τούς άγίους Πατέρες! Πόσο διαφέρουν από τόν Μέγα Βασίλειο, από τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο και από τόν άγιο Ιωάννη τόν Χρυσόστομο!

Έμπιστεύεσαι ποτέ τήν ζωή σου σέ ύπουλους και έπικίνδυνους ανθρώπους; "Όχι! Ποτέ! Πώς, λοιπόν, θά έμπιστευθής τήν ψυχή σου σέ ανθρώπους, πού τούς βαρύνουν τέτοιες πράξεις; Μπορεί ποτέ νά ήσαν άνθρωποι τού Θεού; Μπορεί ποτέ, νά κήρυξαν τόν λόγο τού Θεού έν αληθεία;

Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



Ἔχετε συναντήσει ποτέ Χιλιαστή; Μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβά; Σᾶς περιγράφομε, πῶς ἐνεργοῦν, γιά νά ξέρετε.

Πρῶτα θά προσπαθήση, νά σᾶς δώση ἕνα περιοδικό ἢ ἕνα βιβλίο. Τά περιοδικά τους εἶναι ἡ ΣΚΟΠΙΑ καί τό ΞΥΠΝΑ. Βιβλία ἔχουν ἄρκετα. Ὅλα, σχετικά μικρά.

Μετά προσπαθεῖ, νά σοῦ ἀνοίξη συζήτηση γύρω ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.

Δέν θά σοῦ μιλήση ποτέ γιά μετάνοια, ταπείνωση, ὑπομονή, ἀγάπη, εὐσπλαγχνία, καλωσύνη.

Θά ἀρχίση μέ κατηγορίες ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας. Θά τό πῆ καί θά τό ἐπαναλάβη πολλές φορές "Ἔσεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ἔχετε ξεφύγει ἀπό τό σωστό. Λατρεύεται εἰδῶλα (ἔτσι ὀνομάζουν τίς ἅγιες εἰκόνες). Τιμᾶτε ἀνθρώπους σάν θεούς. Δέν σέβεστε τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ πού εἶναι τό Ἰεχωβάς! Κάνετε μετάγγιση αἵματος! Πιστεῦτε στήν ἅγια Τριάδα. Πιστεῦτε, ὅτι ἡ Παναγία ἦταν παρθένος...", καί πολλά ἄλλα.

Τί θά κάνετε; Θά ἀρχίσετε νά συζητῆτε μαζί τους;

Θά ἦταν πολύ καλό νά τό κάμετε. Καί θά ἔπρεπε νά γίνεται ἀπό ὅλους. Ἔπρεπε νά εἶμαστε πάντοτε ἔτοιμοι, νά ὑπερασπισθοῦμε τήν πίστη μας. Ὅμως...

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΑΟΠΛΟΙ

Ἐσύ τί ἔχεις διαβάσει; Ξέρεις, τί πιστεύεις; Ξέρεις, τί διδάσκει ἡ Ὄρθόδοξη Ἐκκλησία; Ξέρεις, τί πιστεύει ὁ Χιλιαστής; Ξέρεις κάτι καλά; ἢ ἀπλῶς τό φαντάζεσαι, γιὰτί κάτι ἄκουσες;

Πρίν ἀρχίσης τόν πόλεμο, ὑπολόγισες, τί ὄπλα ἔχεις; Σκέφτηκες, ὅτι μπορεῖ νά ἔχης μόνο λιανοντούφεκα, καί ἐκεῖνος νά ἔχη πυρηνικά ὄπλα; Τί κάνομε, ὅταν οἱ ἐχθροί μας (π.χ. οἱ Τοῦρκοι) ἔχουν ἀπέναντι τῆς πατρίδας μας ὑπεροπλία; Παραδινόμαστε σ' αὐτούς, νά γίνωμε δοῦλοι τους; Ἦ θά πουλήσωμε ὅ,τι ἔχομε, γιά νά ἀμυνθοῦμε;

Ἐσύ, λοιπόν, τί ὄπλα ἔχεις; Τί προετοιμασία ἔχεις κάμει νά ἀμυνθῆς, νά ὑπερασπιστῆς τήν πίστη σου καί τήν ψυχή σου;

- Δέν εἶναι ἄρκετό (θά ρωτήσης), ὅτι ἔχω διαβάσει λίγο τό Εὐαγγέλιο, τόν βίο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου καί κάτι ἄλλα βιβλιαράκια;

- Ὅχι, δέν εἶναι ἄρκετό.



Ὁ Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβά ἔρχεται ἕτοιμος κάθε φορά, νά σοῦ συζητήσει ἕνα θέμα! Πρίν ξεκινήσει, τό ἔχει μελετήσει καλά!

Δέν εἶναι φυσικό, ὅτι, ἂν ἀρχίσεις συζήτηση, θά σέ μπλέξει; Καί μήν ἰσχυριστῆς· "Θά μοῦ εἰπῆ.-Θά τοῦ ἀπαντήσω!". Δηλαδή, πετροπόλεμο θά κάνετε γιά γοῦστο; Κι ὅπου βγῆ;

Ἐμπιστεύεσαι στίς πέτρες πού διαθέτεις; Ἦ μήπως φᾶς καμμιά γερή στό κεφάλι;

ΤΑ ΑΞΙΟΜΑΧΑ ΟΠΛΑ ΜΑΣ

Θέλεις νά ἐξοπλισθῆς καλά; Φρόντισε νά διαβάσης μερικά ἀπό τά πιό κάτω βιβλία, πού εἶναι εἰδικά γιά τούς χιλιαστές·

1. Πρωτοπρεσβ. Ἄντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ, Ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας.

2. Τοῦ ἰδίου Η ΣΚΟΠΙΑ, ΖΩΗΡΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ἢ ΠΥΚΝΟΤΕΡΟ ΣΚΟΤΟΣ; Ἐκδ. Ἀπ. Διακονίας.

3. Ἀρχιμ. Πολυκάρπου Γιάνναρου ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ, Ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου.

4. Τοῦ ἰδίου ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ, Ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου.

5. Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἀναστασάκη ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ.

6. Θεοδώρου Σταυροπούλου (πρώην Μάρτυρος τοῦ Ἰεχωβά) ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, Ἐκδ. Ὁρθοδόξου Τύπου.

7. Νικολάου Σωτηροπούλου, ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, Ἐκδ. "Ὁ Σταυρός".

8. Τοῦ ἰδίου, ΓΙΑΧΒΕ ΙΗΣΟΥΣ., Ἐκδ. "Ὁ Σταυρός".

Πρίν ἀγοράσης καί μελετήσης καλά ἕνα τουλάχιστον ἀπό τά βιβλία αὐτά, παραδέξου ὅτι εἶσαι ἄοπλος, ἄμαχος.

ΠΡΟΣΕΞΕ, ΜΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ!

Βέβαια, σέ ἕνα κράτος ὑπάρχουν καί ἄμαχοι. Ὁ ἄμαχος πληθυσμός εἶναι· γέροι, γριές, γυναῖκες, παιδιά.

Οἱ ἄμαχοι δέν κάνει νά προδίνουν. Οὔτε νά πουλιοῦνται. Κάνει νά μάχεται ὁ ἄνδρας στό μέτωπο, καί ἡ γυναῖκα του νά "παραδίνεται" στόν ἐχθρό; Δέν



ὀφείλει νά σταθῆ βράχος; Καί νά μή προδώσῃ μέ κανένα τρόπο, οὔτε τήν πατρίδα, οὔτε τόν ἄνδρα της;

Τό ἴδιο ἰσχύει καί μέ τήν Ἐκκλησία. Ἔχει μάχιμους καί ἄμαχους. Ἐνωμένοι νικάμε. Ἐσύ, ἔχεις φρόνημα σωστό; Φρόνημα ἐνότητας;

Σοῦ ἔτυχε μπροστά σου Χιλιαστής;

Ἀπάντησε του μέ αὐστηρή σοβαρότητα·

- Ἐγώ εἶμαι Ὁρθόδοξος. Ὅρεξη γιά κουβέντες δέν ἔχω! Βιβλία καί χριστιανικά περιοδικά, ὅταν θέλω, παίρνω ἀπό τήν Ἐκκλησία μου. Ἄν θέλεις κουβέντες, πήγαινε νά βρῆς τόν παπᾶ στήν ἐνορία μας. Θά σοῦ ἀπαντήσῃ γιά λογαριασμό μου. Αὐτός τήν Ὁρθόδοξη Πίστη τήν ξέρῃ καλά.

Καί μετά, ἀνάφερέ το στούς μάχιμους Στόν παπᾶ τῆς ἐνορίας σου. Στήν Μητρόπολη.

Ἄν θέλῃς καί σύ νά πάρῃς μέρος στήν μάχη, χρειάζεται

κόπος μελέτης. Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, ὅταν ἰδοῦν ἄνθρωπο νά ἔχῃ διαβάσει τά βιβλία πού ἀναφέρομε πιό πάνω, στρίβουν! Γιατί ξέρουν, ὅτι δέν ἔχουν νά κάνουν μέ κουτούς. Μέ εὔκολα θύματα.

Αὐτή εἶναι ἡ σωστή ἀντιμετώπιση.

Βάλ' την σέ ἐφαρμογή!

ΠΩΣ ΤΗΝ ΠΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ

Πρό ἐτῶν, ἓνας ἀνώτερος Χιλιαστής στήν Κολωνία τῆς Γερμανίας, ἔμπιστο πρόσωπο στήν κεντρική ὀργάνωση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, ἔδινε συμβουλές σέ κατωτέρους του, στελέχη τῶν Χιλιαστῶν Κολωνίας.

Τούς συμβούλευε, πῶς θά τά καταφέρουν καλλίτερα νά κρατοῦν τούς νεο-πλανημένους, νά μή τούς φεύγουν! Εἶπε τοῦτο, εἶπε ἐκεῖνο, εἶπε πολλά!

Στό τέλος, γιά νά τόν καταλάβουν καλλίτερα, ἔφερε ἓνα παράδειγμα· Τό θανατηφόρο ξεγέλασμα τοῦ βατράχου.

"Τόν βάτραχο, τούς ἔλεγε, καί σέ λίγους βαθμούς ζεστό νερό, ἄν τόν βάλετε, δέν μένει μέ κανένα τρόπο. Θά πηδήξῃ ἀμέσως καί θά φύγῃ! Ἄν, ὅμως, τόν βάλετε σέ κρῦο νερό, κι ἀρχίσετε σιγά - σιγά νά τό ζεσταίνετε, δέν θά τό πάρει καθόλου χαμπάρι. Καί θά μείνῃ μέσα ὥσπου νά βράσῃ! Θά βράζει, καί δέν θά φεύγῃ!!!



Ἔτσι πρέπει νά κάνωμε κι ἐμεῖς! Νά συμπεριφερώμαστε στούς καινούργιους μέ τέτοιο λεπτό τρόπο, ὥστε νά μή μποροῦν νά καταλάβουν τούς πραγματικούς σκοπούς μας! Διότι - ἡ πεῖρα τό ἔχει δείξει! - ὅταν καταλαβαίνουν τούς πραγματικούς σκοπούς τῆς Ὄργανώσεως, κανείς μέ κανέννα τρόπο δέν μένει σ' αὐτήν"!

Αὐτά ὁμολογοῦσε ὁ ἀνώτερος Χιλιαστής! Αὐτά "συμβούλευε"!

Γι' αὐτό, ὅταν οἱ χιλιαστές πλησιάζουν ὀρθοδόξους, στήν ἀρχή ὑποκρίνονται, ὅτι εἶναι οἱ πιό καλοί καί οἱ πιό πιστοί Χριστιανοί. Ἔτσι ὁ ἀφελής-λέει μέσα του· "Τί καλοί πού εἶναι!" Καί σκέφτεται· "Τί ἐδῶ, στήν Ἐκκλησία μας, τί σ' αὐτούς! Τό ἴδιο εἶναι"!

Καί ξεγελιέται!.. . Σάν τόν βάτραχο!

(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ πρώην Μάρτυρος τοῦ Ἰεχωβᾶ

Θ.Β.Σταυρόπουλου ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ)

ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ; ΠΟΤΕ!

Κάποτε ἐπισκέφθηκαν τόν ἅγιο Ἀγάθωνα μερικοί, πού εἶχαν ἀκούσει πολλά γιά τήν ἀρετή του. Θέλησαν, λοιπόν, νά τόν δοκιμάσουν καί ἄρχισαν νά τοῦ λένε·

- Εἶσαι πόρνος καί ὑπερήφανος, Ἀγάθων!
- Ναί, εἶμαι! τούς ἀπάντησε ὁ ἅγιος.
- Εἶσαι φλύαρος καί κουτσομπόλης, Ἀγάθων!
- Ναί, εἶμαι! Ξαναἄπε, χωρίς νά ταραχθῆ, ὁ ἅγιος.
- Εἶσαι αἰρετικός, Ἀγάθων!

Σ' αὐτή τήν ἐρώτηση, ὁ ἅγιος ἀπάντησε σταθερά καί κοφτά·

- Ὁχι! Αἰρετικός δέν εἶμαι!

Ξαφνιασμένοι οἱ ἐπισκέπτες του τόν ρώτησαν·

- Γιατί, πάτερ, ὅλα τά δεχόσουν, χωρίς νά ἀντιδρᾶς, καί μόλις σέ εἶπαμε αἰρετικό, ἀμέσως τό ἀρνήθηκες;

Καί ὁ ἅγιος τούς ἐξήγησε·



- Για όλα τά προηγούμενα, κατηγορώ τόν έαυτό μου. Καί από αυτό αποκτώ τήν ώφέλεια τής ταπεινώσεως. Αίρετικός, όμως, σημαίνει **χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ς** ά π ό τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό. Καί χωρίς τόν Χριστό ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ !

Τί μάς λέγει ό άγιος;

Μάς λέει ότι

“Όσο άμαρτωλός καί άν είναι ένας Όρθόδοξος είναι πιο κοντά στόν Θεό καί στήν σωτηρία από τόν αίρετικό. Γιατί ό αίρετικός έχει αλλάξει τήν πίστη του Χριστού, δίνει λάθος στοιχειά για τόν Χριστό, αντίθετα στήν πραγματικότητα! Καί έτσι ακολουθώντας μιά αίρεση, αντί νά πηγαίνομε κοντά στόν Χριστό, πηγαίνομε όλο καί πιο μακριά Του. Καί όσο πιο πολύ φανατιζόμαστε στήν αίρεση, τόσο πιο μακριά από τόν Χριστό βρισκόμαστε.

Αυτό ισχύει για όλες τίς αίρέσεις καί πολύ περισσότερο για τούς Μάρτυρες του Ίεχωβά - Χιλιαστές.