



## **ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ** (Ματθ. 3, 13-17)

### **ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ**

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή όμιλίας στην Πρέβεζα στις 5/1/1996)

### **Λαχτάρησε τό νερό νά Τόν άγκαλιάσει**

«Ή θάλασσα είδε καί έφυγε. Ό Ιορδάνης έστράφη είς τά όπίσω».

Τά λόγια αύτά τά όποία άκούμε σήμερα νά έπαναλαμβάνονται πολλές φορές, θυμίζουν ότι, όταν πέρασε από τήν Έρυθρά θάλασσα ό λαός του Ισραήλ πού ήταν, σύμβολο άπλώς του Θεού τής δόξης, ή θάλασσα είδε καί έφυγε. Χωρίστηκαν τά νερά της καί πέρασε ό Ισραήλ σάν σέ ξηρά.

Όταν πάλι τά σύμβολα του Θεού τής δόξης έφτασαν στον Ιορδάνη, επί του Ίησου του Ναυή, ή κιβωτός τής Διαθήκης δηλαδή καί ό λαός, πάλι «ό Ιορδάνης έστράφη είς τά όπίσω». Καί έμεινε τό έδαφος, εκεί πού πρίν έρρεε τό νερό ξηρό. Καί έπέρασε πάλι ή Κιβωτός τής Διαθήκης καί ό λαός του Θεού σάν σέ ξηρά.

Καί όταν γιά τρίτη φορά ό άγιος καί δίκαιος καί μέγας προφήτης Ήλίας, ήθελε νά περάσει τον Ιορδάνη, τον κτύπησε μέ τήν μηλωτή του, δηλαδή μέ τό παλτό του θά λέγαμε σήμερα, καί ό Ιορδάνης χωρίστηκε. Έφυγε τό νερό του, γύρισε πρός τά πίσω καί πέρασε ό Ήλίας μαζί μέ τον προφήτη Έλισαίο σάν σέ ξηρά.

Τρία μεγάλα θαύματα, τά όποία μάς λένε, ότι μέ τό νερό του βαπτίσματος, τό όποίο συμβολίζει ό Ιορδάνης, άνοίγει ή πύλη πρός τον ουρανό, διάπλατα. Καί δέν έμποδίζει τήν πορεία του ανθρώπου πρός τά εκεί, ούτε ή θάλασσα, ούτε αύτό τό ρευστό στοιχείο, τό νερό, τό όποίο όταν τό άπολύσεις κατακλύζει τά πάντα. Άλλά όλα υποχωρουν ένώπιον των τέκνων του Θεού, γιά νά τους αφήσουν έλεύθερο τον δρόμο.

Τί παράξενο πράγμα όμως!

Όταν περνούσαν τά σύμβολα του Θεού, ή κιβωτός τής Διαθήκης καί ό άγιος καί δίκαιος καί μέγας προφήτης Ήλίας, «ή θάλασσα είδε καί έφυγε καί ό



Ίορδάνης έστράφη είς τά όπίσω». Όταν όμως ό ίδιος ό Θεός τής δόξης, Ίησοϋς Χριστός, ό εύλογητός είς τούς αιώνας, μπήκε μέσα στόν Ίορδάνη, τό νερό τοϋ Ίορδάνη λαχτάρησε νά τόν άγκαλιάσει και νά πάει κοντά του, όσο πιο πολύ μπορούσε κοντά του, για νά πάρει τήν εύλογία του και τή χάρη του. Και από τότε πού ό Κύριος ήμῶν Ίησοϋς Χριστός βαπτίσθηκε στόν Ίορδάνη, έγιναν τά νάματα τοϋ Ίορδάνη, όπως λέμε στις σημερινές εύχές, ιάματα. Ψυχῶν και σωμάτων.

Και ψυχῶν μέν ιάματα γίνονται μέ τή χάρη τοϋ Άγιασμοϋ, τόν όποιο και σήμερα τελούμε. Και μεταβάλλεται τό νερό μέ τήν εύλογία, στην κατάσταση στην όποία βρέθηκε και άπόκτησε τό νερό τοϋ Ίορδάνη, όταν ό Κύριος ήμῶν Ίησοϋς Χριστός μπήκε μέσα σέ αυτό και έγινε άφθαρτο και πηγή άφθαρσίας.

Και άφθαρτοποιεί εκείνους πού βαπτίζονται μέσα στό νερό τοϋ Ίορδάνου.

Μακάριος ό άνθρωπος, πού τήν χάρη πού παίρνει στό νερό τοϋ Ίορδάνη, στό βάπτισμα, στην άγια κολυμβήθρα, τήν διατηρεί. Διότι όπως είπαμε προηγουμένως, όταν θά έλθει ή ώρα για νά βαδίσει προς τή γή τής Έπαγγελίας, προς τήν άνω Ίερουσαλήμ, προς τήν Βασιλεία τῶν οϋρανῶν, τά πάντα θά υποχωρήσουν και θά τοϋ άνοιξουν τόν δρόμο διάπλατα.

### **Τί θά πάθαινε ό Νεεμάν... Τόν ξελάσπωσε ό δοϋλος του**

Στην ιστορία τοϋ άγίου και δικαίου προφήτου Έλισαίου διαβάζομε τά εξής:

Ένας άρχοντας τοϋ βασιλιά τῶν Άσσυρίων, Νεεμάν, θά λέγαμε σήμερα, ύπουργός ή πρωθυπουργός του, είχε λέπρα. Και έμαθε ότι ό μόνος πού μπορεί νά τόν θεραπεύσει, είναι ό προφήτης Έλισαϊός, πού κάνει πάρα πολλά θαύματα. Πήγε λοιπόν ταπεινά και τοϋ χτύπησε τήν πόρτα. Άλλά ό προφήτης Έλισαϊός δέν τοϋ άνοιξε. Τοϋ παράγγειλε μόνο μέ κάποιον και τοϋ είπε:

-Πήγαινε, νά βουτήξεις και νά λουστεις έπτά φορές στόν Ίορδάνη.

Ό Νεεμάν ό Σύρος, είπε μέσα του, και τό είπε και στους άλλους:

-Τί είναι αυτά πού μοϋ λέει; Είπα και έγώ πώς θά βγει νά μέ σταυρώσει, πού λέμε σήμερα, νά μοϋ κάνει μιά εύχή και προσευχή, νά μέ άκουμπήσει μέ τό χέρι του νά γίνω καλά. [Άλλά] άκου πράματα. Άκου πράματα, [πού μοϋ] λέει: «Νά πᾶς στόν Ίορδάνη νά βουτήξεις έπτά φορές και θά γίνεις καλά». Σέ ποιόν;



Στόν Ἰορδάνη.

Σ' αὐτό τό βρωμοπόταμο. Λές καί δέν ἔχομε ἐμεῖς νερά στήν Ἀσσυρία, Ἄβανά καί Φαρφάρ καί ἄλλα ποτάμια. Ποτάμια νά δεῖς καί νά χαρεῖς! Σ' αὐτό τό βρωμοπόταμο θά πάω; Δέν ἔχω νά πάω πουθενά. Καί γυρίζω πίσω στό σπίτι μου.

Τοῦ λέει τότε ἓνας ἀπό τούς ὑπηρέτες του, ἀπό τούς ἀξιωματικούς πού ἦταν μαζί του:

-Πάτερ. Πατέρα δηλαδή, ἄν σοῦ ἔλεγε ὁ προφήτης μιά μεγάλη κουβέντα πού θά σέ ἐντυπωσιάζε, δέν θά τήν τηροῦσες; Καί ἐπειδή σοῦ εἶπε μιά ἀπλή κουβέντα τήν καταφρονεῖς; Τί διαφορά ἔχει τό πράγμα. Ὁ ἴδιος δέν θά ἦταν πού θά μιλοῦσε καί τότε καί τώρα; Λογική καί μεγάλα πράγματα γυρεύεις ὅταν πηγαίνεις στό Θεό; Ἦ τήν δύναμη καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ;

Τί σοφά λόγια πού τοῦ εἶπε ὁ ἀπλός ὑπηρέτης του. Τί σοφά λόγια.

Λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Τό μωρόν τοῦ Θεοῦ, σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί. Καί τό ἀσθενές τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί».

Ἵτι λόγο ν' ἀκοῦς ἀπό τόν Θεό, ὅσο καί ἄν σοῦ φαίνεται ἀνοησία, εἶναι μεγαλύτερη σοφία, ἀπ' ὅτι εἶναι ὅλες οἱ σοφίες τοῦ κόσμου, ὅλες οἱ σοφίες τῶν ἀνθρώπων.

Καί ὅτι καί ἄν ἀκοῦς ἀπό τόν Θεό πού σοῦ φαίνεται ἀδύνατο καί ἀσθενικό, νά τό ξέρεις, εἶναι πιό δυνατό ἀπό ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ κόσμου. «Καί τό ἀσθενές τοῦ Θεοῦ, ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί».

Κατενύγει ὁ Νεεμάν ὁ Σύρος ἀκούοντας αὐτά τά λόγια καί πῆγε καί πλύθηκε κατὰ τήν ἐντολή τοῦ ἀγίου προφήτου Ἐλισαίου ἐπτά φορές στόν Ἰορδάνη. Καί ἔφυγε ἀπό πάνω του ἡ λέπρα. Καί ἔγινε τό δέρμα του, ἀπό τήν ἀθλία καί ἀξιολύπητη κατάσταση στήν ὁποία τό φέρνει ἡ λέπρα, σάν «παιδαρίου μικροῦ». Σάν νά ἦταν ἓνας ἔφηβος. Σάν νά ἦταν ἓνα παιδί, πού μόλις μπαίνει εἰς τήν νεανική ἡλικία.

Καί ἐπέστεψε στήν χώρα του ὑγιής.

Γιατί τό ἔκανε ὁ Θεός αὐτό τό θαῦμα;

Γιά νά μᾶς δείξει, ὅτι τό νερό τοῦ βαπτίσματος δίδει ὑγεία καί ψυχῆς καί σώματος. Καί μακάριος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος δέν ἀκούει στά θέματα πού εἶναι συνυφασμένα μέ τόν Θεό, τόν πάνσοφο καί παντοδύναμο, ἐκεῖνα πού τοῦ ὑπαγορεύουν σκέψεις του -μάταιες καί πενιχρές- ἀπό τίς γνώσεις πού ἔχει στόν κόσμο τοῦτο. Καί ἄς προσθέσουμε μιά πνευματική κουβέντα, μακάριοι ὅσοι τήν



καταλαβαίνουν, «σκέψεις υπό τήν καθοδήγηση τοῦ διαβόλου».

Καλότυχος ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, πού ὅταν ἔχει ἐνώπιόν του λόγο Θεοῦ, δέν ἀκούει σκέψεις ἀνθρώπινες, υπό τήν καθοδήγηση τοῦ διαβόλου, δημιουργούμενες μέσα στό νοῦ καί στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ὑποτάσσεται μέ ταπείνωση καί ἀναζητεῖ κοντά στό Θεό χάρη, ἔλεος, δύναμη, υἰεία σώματος καί ψυχῆς, καθαρότητα, ὀρθοτόμηση, ὀρθοπόδηση καί ὀρθή πορεία πρὸς τό θέλημά του καί πρὸς τήν Βασιλεία του.

Μέ αὐτή τήν λαχτάρα καί ἐμεῖς σήμερα δοξάζοντας τόν ἐπιφανέντα Κύριον καί σωτήρα μας Ἰησοῦν Χριστό ἄς πιοῦμε ἀπό τό νερό τοῦ Ἰορδάνου, γιά νά γίνει ἴαμα, θεραπεία τῆς ψυχῆς μας καί τοῦ σώματός μας. Ἀμήν.