



Ο ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (Πράξ. 19, 1-8)

+ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή όμιλίας στον Άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο στις 7/1/1997)

Ανεξίτηλη ή σφραγίδα του Χριστού

Στόν απόστολο σήμερα άκούσαμε ότι ο άγιος απόστολος Παῦλος, μετά από μία περιοδεία του στά βόρεια μέρη τῆς Μ. Ασίας πήγε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς ανθρώπους πού λαχταροῦσαν νά άκούσουν τόν λόγο του Θεοῦ. Πῆγαν κοντά του, άκουγαν μέ λαχτάρα τά λόγια του και έφάνιντο πολύ διαφορετικοί πνευματικά από τούς άλλους ανθρώπους.

-Έχετε βαπτισθεῖ; τούς ρώτησε. Πῶς εἶσατε τόσο καλοί και πρόθυμοι νά άκοῦτε τόν λόγο του Χριστοῦ;

-Βαπτιστήκαμε στό βάπτισμα του Ιωάννου, άπάντησαν.

Μπορεῖ νά καταλάβει κανείς, μόνο από αυτά τά άπλά λόγια, τί ἦταν ο άγιος Ιωάννης ο όποῖος εἶχε έμπνεύσει τούς ανθρώπους τέτοιο ζῆλο, τέτοια άναμονή για τόν Χριστό και τέτοιο πόθο, νά άναζητοῦν τήν άλήθεια.

Και ο απόστολος Παῦλος τούς εἶπε, ότι ο Ιωάννης έβάπτισε «έν ὕδατι», μέσα σ' άπλό νερό. Και ταυτόχρονα έκανε πάντοτε κήρυγμα πού έλεγε:

-Εγώ σας διδάσκω, ότι χρειάζεται νά αλλάξετε μυαλά. Νά πᾶτε κοντά στό Θεό και προπαντός νά πιστεύετε σ' εκείνον πού έρχεται, πού ἦρθε μετά από έμένα άπεσταλμένος. Πού εἶναι ο Υἱός του Θεοῦ. Όμοούσιος μέ τόν Πατέρα του και μέ τό Άγιο Πνεῦμα. Άληθινός σωτήρας, άξιός νά βαπτίσει όχι στό νερό όπως έγώ, στό όνομα του Θεοῦ, αλλά νά βαπτίζει μέ Πνεῦμα άγιο.

Έγώ σας βαπτίζω μέ νερό. Μέσα στό νερό. Εκείνος θά σας βαπτίσει έλεγε ο Ιωάννης «έν Πνεύματι Αγίω». Θά σας βουτήξει μέσα στό Πνεῦμα τό Άγιο.

Ο Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός βάπτισε τούς δούλους του, εκείνους πού πίστευσαν στό τό όνομά του «έν Πνεύματι Αγίω». Μέσα στό Άγιο Πνεῦμα. Οἱ Άγιοι απόστολοι βαπτίστηκαν «έν Πνεύματι Αγίω», τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Τό Πνεῦμα τό άγιο, κατήλθε επάνω τους «έν εἶδει πυρίνων



γλωσσῶν». Τούς βάπτισε, τούς κατέστησε ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας καί τούς προίκισε μέ ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπό κεῖ καί πέρα, ὅμως τό βάπτισμα, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, ἦταν νά γίνεται «δι' ὕδατος».

Ἀλλά αὐτό τό νερό δέν εἶναι τό νερό σάν τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου. Σάν καί ἐκεῖνο μέσα στό ὁποῖο ἐβάπτιζε ὁ Ἰωάννης. Ἀλλά εἶναι νερό γεμᾶτο μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὅποιος βαπτίζεται εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέσα στό νερό τῆς κολυμβήθρας, παίρνει, σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή τήν σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν σφραγίδα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μπαίνει ἐπάνω του ἀνεξίτηλη ἡ σφραγίδα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τό βάπτισμα δέν φεύγει ἀπό τόν ἄνθρωπο ποτέ. Ὅτι ἁμαρτία καί νά κάνει, ἐάν ἐπιστρέψει, ἀκόμη καί ἀποστασία νά κάνει, νά πάει σέ ἄλλη θρησκεία, καί νά ἀρνηθεῖ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἡ σφραγίδα τήν ὁποία ἔλαβε, ἔβαλε ἐπάνω του μέ τό ἅγιο βάπτισμα, εἶναι «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ», μέσα στό Ἅγιο Πνεῦμα, δέν φεύγει ποτέ.

Καί ἀρκεῖ νά μετανοήσῃ ὁ ἄνθρωπος καί νά προσέλθῃ στήν Ἐκκλησία ὁμολογώντας τό λάθος του, γιά νά ξαναγίνει χριστιανός. Καί γιά νά ξαναπάρῃ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν ὁποία ἐγκατέλειψε καί γιά νά ξαναἰσχύσει καί γιά νά ξαναφανεῖ ὀλοκάθαρη ἡ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ, πού δημιουργεῖται μέ τό ἅγιο βάπτισμα.

Τί μεγάλο πράγμα μᾶς ἔχει δώσει ὁ Χριστός μέ τό ἅγιο βάπτισμα, δύσκολα μπορούμε νά τό καταλάβουμε. Γιατί ἐμεῖς, ἄνθρωποι ἐξωστρεφεῖς, ἔχομε συνηθίσει νά τά μετᾶμε καί νά τά ζυγίζομε ὅλα μέ τά μάτια καί μέ τήν ὀκᾶ καί μέ τήν ζυγαριά καί μέ τό καντάρι. Καί στά «ἔξω», στά μάτια καί στή ζυγαριά, τό νερό τοῦ ἁγίου βαπτίσματος καί τό νερό στό ὁποῖο ἐβάπτιζε ὁ Ἰωάννης φαίνεται ὅτι εἶναι τό ἴδιο. Νεράκι.

Ἀλλά τό ἕνα ἦταν νερό καθρό, γιατί ὁ ἅγιος Ἰωάννης μπορεῖ νά εἶχε χάρη καί φωτισμό Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά δέν εἶχε τήν εὐχέρεια καί τήν δυνατότητα νά δίνει Πνεῦμα Ἅγιον. Τό Πνεῦμα τό ἅγιο εἶχε, ἔχει καί θά ἔχει αἰώνια τήν ἐξουσία ἀπό τόν Ἄναρχο Πατέρα, νά τό διανέμει κατά τό θέλημά του, μόνο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, γιά τόν ὁποῖο λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης στό εὐαγγέλιο ὅτι, «οὐκ ἐκ μέτρου» παίρνει τό Ἅγιο Πνεῦμα «καί δίδωσι τό Ἅγιο Πνεῦμα».

Δέν τό ἔχει ὅπως ἐμεῖς οἱ ταπεινοί ἄνθρωποι μέ μέτρο, σέ κάποια μικρή ἔκταση ὅσο χρειάζεται θά λέγαμε γιά νά φωτιστοῦν τά μάτια μας, τῆς ψυχῆς τά μάτια, τά ἔσω μάτια γιά νά καταλαβαίνομε ὅτι ἡ σοφία δέν εἶναι ἐδῶ οὔτε



στό μυαλό ούτε στην καρδιά, αλλά είναι εκεί στο Χριστό, στον Πατέρα, στο Άγιο Πνεύμα.

Και μόνο όσον ο άνθρωπος αγωνίζεται και προσπαθεί να κρατήσει την σκέψη του και τις επιθυμίες του μέσα στο φωτισμό του Άγιου Πνεύματος και σύμφωνες με το θέλημα του έπουράνιου Πατέρα και του Κυρίου μας Ίησού Χριστού, γίνεται θεοφώτιστος και πνευματοφώτιστος.

Τά μάτια καρφωμένα εκεί πού δείχνει ο Πρόδρομος

Γι' αυτό και έμεις πρέπει, λέει ο απόστολος Παῦλος, να αναζωπυρώνουμε τά χαρίσματα τά όποια μᾶς έδόθησαν μέσα στην Έκκλησία. Μέ τό βάπτισμα, πρώτα. Μέ τό άγιο χρίσμα, μετά. Μέ τή Θεία Κοινωνία και μέ τήν ιερά έξομολόγηση. Νά τά αναζωπυρώνουμε συνεχώς, για να καινε μέσα στην καρδιά μας, και να βοηθοῦμε τό έργο τό άγιο του Παναγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας να καταφλέγει τήν άμαρτία και να φωτίζει τήν διάνοιά μας να αγαπάμε τον Χριστό, σωτήρα και ευεργέτη μας. Και να μᾶς φωτίζει να ποθήσομε όλόψυχα τό άγιο θέλημά του.

Γι' αυτό και δεν μπορούμε ούτε να ξεγράψουμε, ούτε να ξεχάσομε ποτέ τό μεγάλο λόγο του τιμίου και ένδόξου προφήτου Προδρόμου, του όποιου σήμερα μετά από τό βάπτισμα του Χριστού έπιτελοῦμε τήν μνήμη, διότι άπλωσε τό χέρι του και τέντωσε τό δάχτυλό του για να μᾶς πει: «Ίδε ο άμνός του Θεού ο αίρων τήν άμαρτίαν του κόσμου».

Άφήνετε έμένα, ξεχνάτε έμένα και ακολουθείτε Έκεϊνον.

Νά μᾶς άξιώνει και να μᾶς φωτίζει ο Θεός τά μάτια μας να τά έχομε στραμμένα στο δάχτυλο του τιμίου ένδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστοῦ Ίωάννου. Και να τά κολλάμε επάνω στον Κύριον και σωτήρα μας τον Ίησοῦν Χριστόν. Και να υποσχομέθα από τήν καρδιά μας ότι θέλομε να τον ακολουθοῦμε σε όλα. Γιατί ειπε: «όστις θέλει όπισω μου ακολουθεϊν, άπαρνησάσθω έαυτόν», τήν άμαρτία δηλαδή να αφήσει πού φέρνει τό σκοτάδι μέσα στην ψυχή. Αυτό σημαίνει να άπαρνούμεθα «τόν έαυτό μας». Και «άράτω τον Σταυρόν αυτού». Νά πολεμᾶ να νικήσει τό κακό μέσα στην καρδιά του, για να μπορεί να μέ ακολουθεϊ.

Είθε και έμεις να μπορέσομε και να Τον ακολουθοῦμε με πρώτη προτεραιότητα όπως μᾶς τήν έδειξε ο Τιμιος Πρόδρομος. Άμήν.-