



ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Πραξ. 16, 16-34)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Άγιο Νικόλαο Πρέβεζας, στις 31/5/1981)

Ο φυλακισμένος ελευθερωτής

Ακούσαμε στο αποστολικό ανάγνωσμα ότι οι απόστολοι Παύλος και Σίλας, συνελήφθησαν στην πόλη των Φιλιππων, εδάρησαν και ρίχτηκαν στη φυλακή. Όμως όντας φυλακισμένοι είχαν απέραντη γαλήνη. Ούτε έκλαιγαν, ούτε παρακαλούσαν να τους βγάλουν αλλά υμνούσαν το Θεό. Δηλαδή σαν κληρικοί έκαναν μία τακτή ακολουθία σα να μην συνέβαινε τίποτα. Και οι φυλακισμένοι άκουγαν την προσευχή τους.

Τότε ο Θεός έκανε ένα σημείο. Έγινε μεγάλος σεισμός αλλά δεν γκρεμίστηκε τίποτα. Απλώς άνοιξαν οι πόρτες και λύθηκαν τα δεσμά από τα χέρια και τα πόδια των φυλακισμένων. Τι ήθελε να πει ο Θεός με αυτό το σημείο; Ήθελε να πει πως εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στη φυλακή και τον υμνούσαν, δεν είναι κακούργοι, ούτε δέσμιοι, αλλά είναι ελεύθεροι και με την χάρη του Θεού πνευματικοί ελευθερωτές.

Όμως παρότι άνοιξαν οι πόρτες και λύθηκαν τα δεσμά δεν έφυγε κανένας. Ο Παύλος και ο Σίλας έψελναν και οι άλλοι άκουγαν με ειρήνη στην καρδιά τους. Όταν ο δεσμοφύλακας είδε τι έγινε φαντάσθηκε ότι δεν υπάρχει πια κανένας μέσα, και ότι θα του ζητήσουν λογαριασμό και επειδή φοβόταν τις κυρώσεις ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Αλλά ο απόστολος Παύλος τον σταμάτησε λέγοντάς του «μη, όλοι εδώ είμαστε».

Τι ήθελε να πει, ο απόστολος Παύλος; Εμείς δεν είμαστε ελευθερωτές από αυτά τα σιδερένια δεσμά που ξέρεις. Το άνοιγμα της φυλακής και το λύσιμο των δεσμών έγινε γιατί ο Θεός θέλει να δείξει ότι οι άνθρωποι πρέπει να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας που είναι χειρότερα από τους περιορισμούς της φυλακής. Και όταν ο άνθρωπος δεν ελευθερωθεί από αυτά, όσο ελεύθερος και αν είναι και όσο αν έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει είναι σκλάβος και δούλος. Ενώ αντίθετα ένας φυλακισμένος σαν τον απόστολο Παύλο είναι δυνατόν να είναι ελεύθερος και ελευθερωτής.

Ο δεσμοφύλακας εντυπωσιάστηκε και από το ότι όλοι οι φυλακισμένοι



κάθονταν ήσυχοι και άκουγαν την προσευχή του Παύλου. Ποιοί; Άνθρωποι εγκληματίες που φυσικά δεν ήταν «άκακα αρνάκια». Και όμως παρακολουθούσαν την προσευχή του αγίου αποστόλου Παύλου και δεν έφυγαν. Κατάλαβε λοιπόν ο δεσμοφύλακας ότι έχει μπροστά του ανθρώπους του Θεού και ρώτησε:

-Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ;

Ένας δεσμοφύλακας ρωτάει τους φυλακισμένους αποστόλους, που δεν ήξερε καλά-καλά για ποιά αιτία τους φυλάκισαν. Τους λέει: «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ; Να ελευθερωθώ; Να γλυτώσω;» Και ο Παύλος του απαντά: «Πίστευσε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου ολόκληρο».

Ο Παύλος επιτιμά τον διάβολο

Ας δούμε τώρα, από τι θα ελευθερώνεται ο άνθρωπος πιστεύοντας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο απόστολος Παύλος είχε πάει στους Φιλίππους για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Εκεί βρισκόταν μία γυναίκα με δαιμονική ενέργεια μέσα της, ένα μέντιουμ όπως θα λέγαμε σήμερα, η οποία κάθε ημέρα ενώ περιπατούσε ο Παύλος στους δρόμους της πόλεως έτρεχε από πίσω του και φώναζε στον κόσμο: «Τ' αυτιά σας τέσσερα. Μη σας ξεφύγει λέξη από αυτά που λέγει αυτός ο άνθρωπος. Είναι δούλος του Θεού και κηρύττει την οδόν της σωτηρίας».

Αυτή η περίεργη διαφήμιση γινόταν συνεχώς. Ο απόστολος Παύλος στην αρχή αδιαφορούσε. Αλλά κάποτε «διεπονήθη», κουράστηκε πια. Γύρισε πίσω και επετίμησε το δαιμόνιο. Και αμέσως αυτό εξήλθε και η κοπέλα έπαψε να είναι μέντιουμ, ελευθερώθηκε από την δαιμονική κατοχή. Γιατί λέμε «ελευθερώθηκε»; Γιατί ο διάβολος δεν πάει ποτέ σε κάποιον άνθρωπο για να τον ευεργετήσει. Τι λέει η Αγία Γραφή; Ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος από την αρχή. Όλη του η ζωή, όλη του η δραστηριότητα είναι καταστροφική για τον άνθρωπο. Όπου υπάρχει δαιμονική ενέργεια εκεί είναι καταστροφή 100%. Όποιος αυτό το πράγμα δεν το έχει βάλει βαθειά στην καρδιά του είναι τουλάχιστον απερίσκεπτος. Γιατί δεν καταναλώνει λίγη φαιά ουσία για να καταλάβει πού βρίσκεται ο κίνδυνος.

Τι κάνει η φιλαργυρία!



Το μέντιουμ όμως, όπως και τη σημερινή εποχή, έβγαζε χρήμα. Σήμερα τα μέντιουμ πλουτίζουν τα ίδια. Μπορεί βέβαια καμιά φορά να υπάρχουν οι «εργοδότες» τους και να πλουτίζουν αυτοί. Τότε η κοπέλα εκείνη ήταν δούλη και τα αφεντικά της έβαζαν στη τσέπη τους τα χρήματα από τις «προφητείες» της. Εκείνη είχε μέσα της το δαιμόνιο, τα αφεντικά της όμως ήταν δυο φορές υποδουλωμένα στο δαιμόνιο επειδή όχι μόνο κέρδιζαν από τις μαντείες αλλά έκαναν και κάτι χειρότερο. Όταν δηλαδή είδαν ότι έπαψε η κοπέλα να «προφητεύει» και δε θα μπορούσαν στο εξής να κερδίζουν χρήματα έτρεξαν αμέσως και κατάγγειλαν τον Παύλο στους άρχοντες με τα λόγια: «Αυτός ήρθε να μας διδάξει ήθη και έθιμα που εμείς σα Ρωμαίοι δεν επιτρέπεται ποτέ πια να τα δεχθούμε. Γι αυτό τιμωρήστε τον».

Και οι άρχοντες τον έδειραν και τον έκλεισαν στη φυλακή.

Η ενέργεια του δαιμονίου μέσα από το μέντιουμ είναι μία ενέργεια μπροστά στην οποία οι άνθρωποι κάθονται προσοχή. Γιατί; Γιατί το μέντιουμ μπορεί να πει κάποια κρυφά πράγματα, που δεν είναι δυνατόν να τα ξέρει άλλος. Και εντυπωσιάζονται τόσο πολύ οι άνθρωποι ώστε τρέχουν και ακουμπάνε στο τραπεζάκι τού μέντιουμ όσα χρήματα και αν τους ζητήσει. Για να λυθούν τα προβλήματά τους, όπως νομίζουν. Ξέροντας όλα αυτά, ο απόστολος Παύλος φύσηξε το δαιμόνιο, και τότε το «προφητικό χάρισμά» του εξαφανίστηκε.

Αν είχαν λίγο μυαλό όσοι είδαν το θαύμα, τι θα έπρεπε να σκεφτούν; Ότι όντως ο απόστολος Παύλος είναι πολύ ανώτερος από το δαιμόνιο και συνεπώς πρέπει να ανοίξουν διάπλατα τ' αυτιά τους να ακούσουν το λόγο του. Όμως τον μίσησαν και τον φυλάκισαν. Γιατί ήταν δούλοι του διαβόλου και της φιλαργυρίας. Δεν εσκέπτοντο καθόλου για τη ψυχή τους και για τα πνευματικά αγαθά. Όλο το περιεχόμενο της ζωής τους ήταν το χρήμα. Τίποτε άλλο. Γι αυτό, ήταν δυο φορές δούλοι στον εχθρό.

Σήμερα υπάρχουν και μέντιουμ και ενέργειες του διαβόλου στις οποίες από απερισκεψία και αφέλεια καταφεύγουν πολλοί. Με πιο σκεπτικό;

-Α, δεν είναι τίποτα κακό. Αυτός ο άνθρωπος δε λέει τίποτα κακό. Λέει όλο καλά λόγια. Μου αποκάλυψε την αλήθεια.

Θυμηθείτε τι έλεγε το μέντιουμ στους Φιλίππους. «Αυτός ο άνθρωπος είναι δούλος του Θεού και κηρύττει την οδό της σωτηρίας». Ήταν αλήθεια αυτά τα λόγια; Βεβαίως ήταν!

Γιατί έλεγε την αλήθεια τότε ο διάβολος; Ύπουλα. Για κακό σκοπό. Ο διάβολος είναι ψεύτης απ' αρχής. Και αν χρησιμοποιεί ποτέ την αλήθεια και κάνει κάποτε καλό το κάνει για να μπορέσει να κάνει αργότερα μεγαλύτερο κακό. Όποιος πιστεύει ότι μάγοι, μέντιουμ, κ.λ.π. θα του κάνουν καλό και θα σταματήσουν εκεί η δουλειά, στο καλό που έγινε, είναι άκριτος. Δεν σκέπτεται



ποιά είναι η πηγή του καλού.

Ας φροντίζουμε να είμαστε ελεύθεροι από τις ενέργειες του διαβόλου. Ποτέ να μην τις επιζητούμε και ποτέ να μην δεχόμαστε να πέφτουμε σε πάθη και σε πράξεις, οι οποίες μας υποδουλώνουν στο σατανά, όπως είχαν υποδουλώσει τα αφεντικά της μάντισσας των Φιλίππων, την οποία ελευθέρωσε ο απόστολος Παύλος με τη δύναμη του λόγου του Θεού. Αμήν.-